

ME ZINGE VAN LEIVE

1. Leive, de stad rued en wit, ons schoenste bezit
da wille me nuet ni verlieze
Leive, de stad grien en groës, e stik paradoës
woo Aadam en Eiva nog wuene
Leive, een stad pier natier, een stad vol plezier
ie kinne de minse nog lache!
Leive, een stad vol 'romance', mei veil 'élégance'
doë stad aave m'altoëd in ieër, joo me zinge, me zinge, van...

2. Leive, et schoenste stadoeës, ie viele m'ons toeës
ie kan ons toch nikske gebeire
Leive, de stad van de Doël, da wooter mei stoël
dat aaft toch de minse bojieën
Leive, de stad van et bie, vol vlam en vol vie
da kinde mei wooter ni blisse!
Leive, de stad mei een èt, zue gruet as de mèt
doë stad aave m'altoëd in ieër, joo me zinge, me zinge van...

3. Leive, de stad mei verstand, want doo langs de kant
ston Aabram en Fonske te paaze
Leive, stekt vol karnaval, folklôr ouveral
van Pieëterman of de studènte
Leive, de Manne van 't Joor, vanaf fieëteg joor
dat es toch uniek in de wieëreld!
Leive, es vei alleman, wa paasde doo van?
Ons stad aave m'altoëd in ieër, joo me zinge, me zinge, van Leive!

Laa la, la la la la laa, la la la la laa,
La la la la, la la la...Leive...!